

Julen 2012.

Vi var kommet hjem fra cruise til Brasilien d. 15. december, men alligevel nåede Karin at pynte op til jul med lysguirlander, nisser og juledekorationer; hun bagte også 3 slags småkager, gjorde alle juleindkøb, og skrev et langt julebrev, som vi sendte til over 50 adresser. Og så hyggede vi os med gløgg og julemusik. Vi var begge kommet hjem fra Brasilien med viruslungebetændelse, og hostede meget trods Surlid. Lillejuleaften fik vi en heftig snestorm, men sneen forsvandt dagen efter i tøvejr og regn.

Juleaften kl. 12 hentede jeg Rikke, Fred, Emma, Moana og Maja i Kastrup – de kom fra Geneve med Easy Jet. Dagen før havde de fejret jul nær Thonon med Freds forældre og hans søster med mand og børn. Jeg blev sat af i Lyngby, og alle var med oppe og hilse på Karin, inden de fortsatte til Susanne i Hillerød, hvor de holdt en hyggelig juleaften. Rikke fik et par nye lange sorte støvler fra Kerstin.

Karin og jeg var inviteret til juleaften hos Dorte i Virum. Michael kørte os dertil, og vi havde ris á la mande, mandelgave, rødkål og rødvin med, og Michael fungerede som mesterkok, og lavede både



andesteg og flæsketeg, og han brugte Webergrillen. Dorte havde pyntet meget fint til jul, og vi havde en meget hyggelig aften med hende og hendes sønner Andreas og Sebastian. Vi sang også

lidt julesange, og der var mange julegaver under det fine juletræ. Vi blev kørt hjem af Michael ved 23-tiden.

Thomas, Henriette og Sara holdt juleaften hos Arvid og Bodil med Henriettes søstre og deres børn. De havde også haft det hyggeligt, og der havde været mange julegaver – bl.a. en sækkestol til Sara. Thomas og Henriette gav hende en ny seng. De overnattede i Høng.

Første juledag kom Rikke med familie og hentede mig, og så kørte vi til Slagelse. Karin ville ikke med, da hun hader vand og vandlande. I Slagelse mødtes vi med Thomas med familie. Emma kom over i deres bil. Vi fortsatte til Lissa, hvor vi spiste frokost. Vi havde medbragt det hele, for Lissa



er 93 år, og magter ikke så meget mere. Men vi havde det hele med – svensk juleskinke, Karins frikadeller og flæskesteg, røget laks, leverpostej, rullepølse, roquefort, brød, ost, tomater, mælk, etc. Der var også planlagt, at der skulle være mad til de fleste måltider under opholdet i Lalandia. Vi havde et par hyggelige timer med Lissa, som også havde dukker og julegaver til de 4 piger. De opførte sig i øvrigt meget velopdraget hos Lissa, så det hele gik fint. Der var også fine nisser og juledekorationer i Lissas hyggelige bolig.



Vi fortsatte med Fred ved rattet til Lalandia – han kørte hele vejen både ud og hjem –, hvor vi blev overrasket over, hvor mange feriehus, der var. Vi hørte, at der er plads til 5000 i husene og 2000 i Aquadome, men heldigvis var der højst 1/10 af dette tal i de dage, som vi var der. Vi fik et meget fint 2-etagers sommerhus med 3 soveværelser, 2 badeværelser med sauna og jacuzzi, vaskemaskine og tørretumbler og et fint udstyret køkken. Og huset lå tættest mulig på badelandet, så vi var ikke afhængige af transport i det lille blå tog, som vi dog brugte nogle gange – pigerne fik lov at sidde hos chaufføren. Vi var i badelandet allerede første dag – dejligt!



Næste dag startede vi med et besøg i Monkey-Tonky Land – et stort indendørs legeland, hvor pigerne også deltog i en aktivitet – de lavede slikkepinde og bolsjer. Martin fik kaffe, og resten legede og spillede bold. Vi spiste frokost i vores hus, og de små sov til middag. Om eftermiddagen var vi igen i vandlandet og havde travlt med at

prøve alle herlighederne: stort bassin med kunstige bølger, varme boblebad med kulørte undervandslamper, en stor bio sauna og en endnu større vådsauna, et par småbørnsbassiner, et grotte med udsigt til et akvarium, et bassin med et par kunstige delfiner og 5 åkander, som Emma blev rigtig dygtig til at løbe over. Der var også et boblebad med udgang til et udendørsbassin, hvor man sad i varmt vand med hovedet oppe i den kolde luft. Der var flere store vandruksjebaner – og Tornadoen var meget vild. Midt i det hele var der et vandlegeland med vandkanoner og en stor vandspand, der væltede med jævne mellemrum. Og så var der en rund bane med strømmende vand, hvor man sejlede rundt i



gummiringe. Og spredt omkring var mange kunstige palmer og mange liggestole.



Inge og Robert fra cruiset ringede på mobiltelefonen, og takkede for beskrivelsen på www.smedebol.dk, ønskede Godt Nytår og fortalte, at de begge havde været syge med lungebetændelse efter hjemkomsten fra rejsen.

Emma og Moana er dygtige svømmere, og boltrede sig rigtigt i vandet. Pga. Emmas øreproblemer havde de ikke været i en svømmehal i rigtig lang tid, så de nød det. De 2 små er også glade vandhunde. Vi var et par timer i vandet, og skulle så spise aftensmad i Café Plaza, der lå i det overdækkede areal inde i Lalandia. Her var indrettet en sydlandsk plaza med borg, scene, torv, butikker, kunstig malet himmel med skyer, osv. På pladsen var et flot og meget stort juletræ. Café Plaza var en ret hyggelig restaurant, og de voksne fik en dejlig luksus-burger, og pigerne fik spaghetti bolognese. Der var også tid til, at pigerne kunne prøve "High Jump Trampolin", hvor man bliver hængt op i elastikker, og derfor kan hoppe meget højt. Vi så efter middagen et lille show – en minimusical – med 2 unge sangere, og derefter var der familie-karaoke, og Emma, Moana, Sara og Maja meldte sig til at synge "Mariehønen Evigglad", og det gik meget fint, og der var stort bifald fra tilskuerne.

Og så blev resten af aftenen brugt til at pakke julegaver ud – også her var der mange. Emma fik tryllesættet "Magic Hat", og gik straks i gang med at lave numre med os. Rikke var ved at brænde Moanas øjenbryn af med eksplosivt vat. Sara fik et kasseapparat med penge, Maja fik en hundehvalp, og Moana fik udstyr til at lave armbånd af. Der var også forskellige spil, dagbog, dominobrikker til at stille i lange rækker og vælte, bøger, og mange andre ting. Thomas lavede et lille loddearbejde for mig på en blinkende lyserød butterfly. Og så var det sengetid.

I Lalandia var der mange aktiviteter, som vi ikke benyttede: idrætshal, fitnesscenter, indendørs minigolfbane, bowling, mange butikker, Little Vegas med spilleautomater og et Winter World med skøjtebane, klatrevæg og skibakke, hvor underlaget bevægede sig og illuderede nedfart ad en slalombakke. Der var også et par motionscykler med Tv-skærme, der kunne simulere opkørsel til Alpe d'Huez under Tour de France. Legoland og Billund Lufthavn lå lige ved siden af Lalandia.

Sidste dag i Lalandia ordnede vi huset efter morgenmaden, og vi skulle forlade det kl. 10. Thomas og Sara havde nået at prøve jacuzzien. Det regnede denne dag. Vi var sammen i Monky Tonky Land, og Sara var igen i trampolinen, men Thomas, Henriette og Sara følte sig alle lidt sløje og trætte og ville køre direkte hjem. Vi andre gik i vandlandet et par timer, men Moana var stille og træt, og da vi kom frem til Lissa kl. 13, havde Moana over 39° i temperatur. Hun hvilede sig, og vi andre spiste medbragt frokost. Marie kom forbi og hilste, og Rikke gik til Superbrugsen efter linser og drømmekagen fra Brovst til eftermiddagskaffen. Lissa havde godter og chokolade til os. Hun havde været hos Hede juleaften, og hos Johannes og Marie Elbæk 2. juledag.

Efter et par hyggelige timer på Kirkely i Bramdrupdam fortsatte vi over Fyn og Storebælt i flot vinterbelysning med fuldmåne. Det blæste meget over broen. Vi havde aftalt et besøg med aftensmad i Sorø. Curt og Louise var der også. De skal sammen med nogle venner til Lalandia på Lolland og fejre Nytårsaften. Hos Steinar og Viveca var der fint julepyntet, pigerne fartede rundt med Jensen, Moana lå på sofaen, og vi fik dejlig lasagne med grøn salat og en ispid til dessert. Det var rigtig hyggelig at være sammen. Steinar og Viveca havde punge som julegaver til pigerne. Curt og Louise skulle til den ugentlige quiz på en café i Slagelse, og vi kørte samtidig med dem hjemad kl. 19. Curt og Louise var meget interesseret i et besøg hos Fred og Rikke i sommer. Hele bilrejsen gik fint, omend vi overtrådte reglerne ved at være 6 i bilen, så en af os ikke kunne være fastspændt. Pigerne opførte sig meget fint hele tiden, og de sov meget af tiden i bilen.

Da vi kom til Lyngby havde Moana 40,2°, og hun kom direkte i seng. Vores lejlighed så ud som et overbefolket bed & breakfast, men Rikke synes man først lærer hinanden rigtigt at kende, når man er sammen i hverdagen og observerer hinandens daglige levevis – og det er jo rigtigt! Derfor var vi alle også meget glade for opholdet i Lalandia, hvor vi var tæt sammen om nogle fælles oplevelser i flere dage. Det var meget vellykket. Vi havde også julegave med hjem til Karin fra Sara – nogle fine stabelbare serveringsglas og et dejligt billede af Sara, som skal hænge på vores glasdør. Fra pigerne i Frankrig fik vi en kalender for 2013 med foto af dem og et fotojulekort, som også skal op på glasdøren.

Jeg ordnede nogle mails og begyndte på denne dagbog. Karin havde haft Axel, Birthe, Michael, Susanne og hendes søn til middag 1. juledag. Henrik, Caroline og Mathilde havde meldt afbud pga. Henriks forkølelse. Karin havde stegt en fin kalkun, og de havde haft en hyggelig 6 timers sammenkomst. Birte brækkede hoften midt i december, men havde det fint med en ny hoft. Michael var 2. juledag til fødselsdagsfest hos teologistuderende Caroline, der fyldte 20

år – festen foregik på Ehlers kollegium. Karin havde brugt den følgende dag på at pakke kuffert til den forestående nytårsrejse til Myanmar.

Næste morgen var jeg i vaskekælderens kl. 7 og startede 2 maskiner. Rikke havde ikke taget nogle af de 2 sovepiller, hun fik i julegave. Hun havde op til jul igen haft søvnproblemer, men mente, at der godt kunne blive brug for en "vågenat" pga. Moanas sygdom. Og hun havde da også vækket dem mange gange og talt i febevildelse. Men hun virkede ret frisk om morgenen. Thomas ringede og fortalte, at Henriette var så sløj, at hun havde meldt sig syg på arbejdet i dag. Lissa ringede og takkede for vores besøg, som hun var meget glad for. Og Steinar ringede og spurgte til Moana, og ønskede os god rejse i morgen.

Moana havde fået et kamera i julegave af sine forældre, og fotografierne, som kommer efter denne tekst er taget med dette fotoapparat. Og Karin havde hårspænder, fine blyanter og disco-lommelygter til pigerne. Vejret var meget fint, men koldt. Børnene kom en tur på legepladsen om formiddagen. Generelt holdt vi en slappe-af-dag. Karin og jeg pakkede kufferter, og ordnede og ryddede. Om aftenen var Fred og Rikke af Michael inviteret til koncert med U 2-kopi orkestret "Die Herren". Det foregik i Støberihallen i Hillerød. Fred er fan af U 2, og har været til koncert med dem i Milano. Karin og Martin passede de 3 piger.

Lørdag d. 29. december kører Michael os til lufthavnen, hvor vi skal mødes med vore rejsedeltagere kl. 12. Rikke med familien kører til Susanne, hvor de skal være resten af deres ferie i Danmark. Fred rejser hjem d. 3. januar, og de andre følger efter d. 6. januar. Hvis sygdom ikke forhindrer det, håber de på et besøg hos Thomas og Henriette i Nykøbing Sjælland, og så har Michael snakket om en tur i Zoo.



Moana hjemme i Frankrig uden 4 fortænder



Maja – en madglad spilopmager



Emma – 8 år



Juleaften i Hillerød



Monky Tonky Land



Der skal laves slikkepinde









Sara og Moana i High Jump Trampolin







Hos Lissa i Bramdrupdam



Tak for en dejlig Jul

Godt Nytår